



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Martha DE VOS

weduwe van de Heer Victor **BOCKELANDT**,
geboren te Nederbrakel op 4 december 1905
en onverwacht overleden te Brakel op
10 september 1983.
Voorzien van de H. Olie.

Heer, wij weten dat Gij niet telt met
dagen of jaren : bij U telt enkel de trouw
waarmee men zijn taak als mens en als
christen volbrengt en het goede dat men
voor anderen bewerkt.

Heer, wij danken U voor de vriendschap
die van haar is uitgegaan, voor het schone
en goede dat wij van haar mochten ont-
vangen.

Wij danken Leonie voor de zorgen die
zij aan de haren gegeven heeft en voor de
genegenheid die zij haar medemensen heeft
toegedragen.

Wij danken haar voor het voorbeeld van
christen-zijn, van werkzaamheid en moed in
het leven.

Wij danken de Heer voor de rust en de
vrede waarmee ze uit dit leven mocht heen-

gaan, gevolg van haar diep-christelijke over-
tuiging. Diep in haar hart leefde de dank-
baarheid tegenover allen van wie zij gene-
genheid en geluk mocht ontvangen, voor-
al het gezin waar zij de laatste jaren zo
goed was.

Zoals ze zelf zo vaak tot Onze Lieve Vrouw
gebeden heeft, vragen we « bid voor ons,
nu en in het uur van onze dood ».

Namis : zaterdag 1 oktober 1983 om 8 u.

De families :

DE VOS, BOCKELANDT,
VAN DE WATTIJNE, ASSEZ,

DANKEN U.

Begravenissen Raoul, Marktpllein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel