



HEER, ONTVANG IN GENADE DE ZIEL VAN
DE HEER

Modeste DEVOS

echtgenoot van Jeanne VANLIJS,

geboren te Everbeek op 7 februari 1905 en
overleden in het O.-L.-Vrouweziekenhuis
te Geraardsbergen op 10 december 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1940 - 1945.

De families DEVOS, VANDERSTRAETEN,
VANLIJS, DESTERKE,
danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Namis : zondag 12 januari 1992 om 10.30 uur.

Rouwleiding « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel

Sterven is afscheid nemen van alles wat ons
hier op aarde heeft bekommerd, van alles waar
we eerlijk naar gestreefd hebben.

Dit afscheid is geen vernietiging. Het is naar
de Heer toegaan met in uw handen het leven
dat voorbij is, met al het goede waarvan ge
genoten hebt. Sterven is uzelf en uw werken
aanbieden aan de Heer.

Zo heeft Modeste alles teruggegeven aan de
Heer. Daarin liggen geborgen zijn trouwe liefde
voor zijn echtgenote, zijn grote liefde voor de
mensen, zijn vroomheid en levenslust.

Mijn beminde echtgenote, we hebben samen de
lasten van het leven gedragen. Ik dank u voor
alles.

Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik in dit
leven verlaten; toch zullen mijn gedachten en
liefde bij u blijven. Gedenk mij nog in uw
gebeden, we zien elkaar terug in een beter en
eeuwig leven.

Familie, vrienden en burens, toont verder uw
genegenheid door uw gebed voor mijn zielerust.
Dank U!

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.