

Vader, Uw wil geschiede.

†

BIDDEN WIJ TOT ZIELERUST

van de Heer

Omer DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

Constance VAN DEN BRANDE

geboren te St.-Denijs-Boekel op 13 augustus 1904
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 10
januari 1974, voorzien van de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de godvruchtige genootschappen van
de parochie.

Oudstrijder van de oorlog 1940-1945, verermerkt
met verschillende eretekens.

«Roem niet op de dag van morgen, want gij
weet niet wat de dag van morgen u brengen
zal». Deze woorden van het boek der Wijsheid
zijn zonder twijfel van toepassing op de over-
ledene wiens spoedig afsterven door eenieder
betreurd wordt. Gisteren nog zagen we hem in
volle leven en gezondheid en nu zien we hem
geraakt door de adem van de dood. Onver-
wachts, maar niet onvoorbereid... Een eerder
plotselinge dood, waarover eenieder gerust is...
Gelukkig de mens, die zo leeft, dat hij altijd be-
reid is om te sterven. En deze mens was bereid
om de eeuwigheid in te gaan, want hij had een
voorgevoel dat de dood voor hem plotseling en
onverwacht zou komen. Waakt en bidt, want
op een uur dat het niemand vermoedt, op een
onbewaakt ogenblik komt de Mensenzoon.

Zo is het leven: God geeft het ons, en neemt

het terug wanneer het hem belieft.

Hij was een liefdevolle echtgenoot en zorgzame
vader. Hij laat een lege plaats na in de huis-
kring en familie en ook een lege plaats iedere
zondag in de parochiekerk om samen met de
medeparochianen tijdens de hoogmis de eucha-
ristie te vieren.

Dierbare echtgenote, gedurende 45 jaar hebben
we ons huwelijksleven beleefd in goede en
kwade dagen. Dank voor het vele goede en
schone. Het valt me moeilijk afscheid te nemen,
maar dit afscheid is maar tijdelijk.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn fierheid
en mijn steun, graag had ik nog enkele jaren
in uw midden vertoefd. De mens wikt, doch God
beschikt. Dank voor uw trouwe liefde.

Beminde broeder, zuster, schoonbroeders, schoon-
zusters en familieleden, blijven we verenigd
door het gebed.

Mevrouw Omer DE VOS, geboren Constance
VAN DEN BRANDE, *zijn echtgenote*;

De Heer en Mevrouw Marcel TACK-DE VOS en
kinderen Nadine en Caroline,

De Heer en Mevrouw Roger DE VOS-BAUTERS
en kind Johan,

zijn kinderen en kleinkinderen;

De families DE VOS-DE WAELE en
VAN DEN BRANDE-VAN CAUWENBERGHE,

danken U voor de blijken van christelijke
deelneming en uw gebeden.