



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

RACHEL DE VOS

echtgenote van de heer Richard STEYAERT

geboren te St Goriks-Oudenhove op 20 november 1903 en godvruchtig overleden in de Sint Elisabethkliniek te Zottegem op 15 januari 1981, gesterkt door de H.H. sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van de H. Barbara

"Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord; en als ons aardse huis - ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen".

De dierbare overledene kan rekenen op die belofte. Diepgelovig als zij was heeft zij jaren lang de last gedragen van haar slepende ziekte met geduld en onderworpenheid aan Gods wil. Eenvoudig gezegd: daardoor reeds alleen heeft zij haar hemel verdiend.

Dierbare echtgenoot en goede kinderen hebt dank voor de grote toewijding waarmee gij mij hebt omringd. Dit weze u een troost samen met

die zekerheid van ons blijvende onderlinge verbondenheid in de gemeenschap der heiligen waarin wij blijven leven voor mekaar door ons wederzijdse gebeden en offers.

God, door de overwinning op de dood is uw Zoon de hemel binnengegaan. Verleen uw dienaar dat ook zij zegeviere over de dood, en U, haar Schepper en Verlosser, eens mag aanschouwen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Richard STEYAERT haar echtgenoot
Valère en Liliane SEGHERS-STEYAERT, kinderen en kleinkind
Frans en Francine STEYAERT-VAN LIERDE en kinderen
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
De families DE VOS, STEYAERT, FOUQUART, DE SCHAEPDRIJVER en PERSOONS
danken voor uw gebeden en voor uw troostende blijken van deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde - Tel. (091) 60 05 78