

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen



Bid voor de ziel

van

REMI DE VOS

echtgenoot van

MARIE VAN DE WATTYNE

geboren te Nederbrakel den 3 April 1872 en
aldaar overleden den 16 Mei 1915.

Lid van den Bond van het H. Hart

De wonde, o God, is zeer diep, doch wat ons troost is, dat Gij onze Vader zijt. De mensch weet niets van het einde van zijn leven; hij wordt aangegrepen door een dag van ramp die plotseling overkomt. Eccl. IX:12

Gods oordeelen kan niemand doorgronden en Zijn wegen kan niemand naspuren. Dat Zijn heilige en aanbiddelijke Wil geschiede op de aarde als in den Hemel Heer, wees uw goedertierenheid en uw barmhartigheid indachtig, die Gij ten allen tijde getoond hebt. De duurzame overledene was een geloovig man en een geest van groote werkzaamheid bezield hem.

O Heer, uw geloovigen wordt het leven niet ontnomen maar slechts veranderd; en terwijl het huis dezer aardsche ballingschap in puin valt, wordt er een eeuwig woon in den Hemel bereid

Prefatie der Overl.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen en Bloedverwanten stelt uw betrouwen op God; eens zien wij elkander weder en dan verblijden onze harten zich voor eeuwig. Blijft mij steeds in uw gebeden indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef.

7 jaar afl.

R, I. P.

Nederbrakel Druk, We O, Surdiacourt

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeerde deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

Mevrouw Remi DE VOS, geboren Maria
VAN DE WATTYNE, kinderen
en kleinkinderen;

De Familien DE VOS en VAN DE WATTYNE;