

DANK U VADER...



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Remi DE VOS

weduwnaar van **Mevrouw Anna Van De Kerkhove**,

geboren te Opbrakel op 15 oktober 1907 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek
te Zottegem op 13 maart 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Remi had de zware last op zich geladen een
eerlijk en verdienstelijk man te zijn in woord en
daad. De strijd om het dagelijks leven heeft
hem wel gehard maar niet gebroken. Zijn droom
was steeds iedereen te helpen, eerbied voor ou-
dere mensen in daden te bewijzen, zich iedere
dag in te zetten voor de ontwikkeling van kin-
deren en kleinkinderen tot volwaardige mensen
die geëngageerd in het leven staan en verant-
woordelijkheid kunnen dragen.

Zijn eenvoudig geloof was de hefboom van iedere
goedgevulde dag en de hoop gaf er de stuwkracht
aan. Op de laatste levensdag openbaart de mens
dikwijls het geheim van zijn leven. Eenvoudig-
weg om niet op te vallen, tekende Remi zich
herhaaldelijk met het kruisteken: het kruis... dat

was de grondslag van alles. Harde arbeid en nog
arbeid in de opgelegde rust, dat was het ritme
van zijn zorg voor de anderen en van zijn eigen
zorg: niemand tot last te zijn.

De goddelijke Vader heeft hem zeker opgenomen
in zijn eeuwige rust.

Nu hij bij de Heer is thuisgekomen, zal hij sa-
men met Anna waken en bidden voor allen die
hem zo dierbaar waren in het gezin, de familie
en de velen die hij in toewijding heeft geholpen.
Wij allen geloven dat dit kort afscheid geen af-
scheid voor eeuwig is.

Dank 'U Vader voor alles...

De families

DE VOS, FOUBERT,
VAN DE KERKHOVE, VAN DE MERGEL,
danken U.

Namis: zondag 10 april 1988 om 10 uur.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel