

Rouwaandenken aan

DE HEER

REMI DE VOS

echtgenoot van
DENISE BIASINO

geboren te Nederename op
1 september 1924
en godvruchtig overleden
te Zottegem op 15 maart 2000

gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkind,
zusters,
schoonbroer en schoonzusters
en de families
DE VOS-DE CLERCQ
BIASINO-DE GROOTE

danken u voor de blijken
van deelneming en gebed.

*Namis op woensdag 26 april 2000
om 19 u in de parochiekerk van
Sint-Maria-Latem.*

*Zijn handen hebben steeds
met vlijt en zorg voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft altijd
met trots en fierheid voor ons geklopt.*

*Traag tikt de tijd
onder het gewicht
van ziekte en lijden,
nooit vragen,
nooit klagen,
maar de pijn in een
tijdloze stilte dragen.*

*Plots stopt de tijd . . .
t'is stil geworden,
nu jij er niet meer bent.
Wij zullen je missen
in kleine en eenvoudige dingen . . .
Maar in ons hart blijf
je voor altijd bij ons.*

*Vaarwel liefste Echtgenoot,
Vaarwel Pa,
Vaarwel Pepe.*