



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Remi DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

Elisa DE SMET

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 4 januari 1904
en godvruchtig overleden te Ronse op 14 april 1996,
gesterkt door de H. Sakramenten.



Wij zijn vader dankbaar om alles wat hij in zijn lang leven aan ons heeft gegeven : zijn rijke geest, zijn goede gezindheid, zijn trouw in gegeven woord en daad, zijn bezorgdheid en genegenheid in zoveel grote en kleine dingen van elke dag. Daarom hielden wij heel veel van hem en wilden hem heel dicht bij ons thuis, waar we hem in de avond van zijn leven de beste zorgen konden geven. Niets was voor ons te veel, dankbaar aanvaardde hij die genegenheid en zorg.

Gelovig nemen we afscheid van hem. Zijn leven was één en al werkzaamheid. Sterk verbonden met de natuur

erkende hij steeds zichzelf in haar. Zoals moeder aarde ongekende krachten bezit, zo leefde ook in hem krachten om haar te helpen, een handje toe te steken en haar te veredelen.

We kennen de graankorrel in de aarde die stil wacht om te ontkiemen en zich een weg baant naar het licht om nieuw leven voort te brengen. Zo verlangde hij in zijn leven gelukkig te zijn en anderen blij te maken, en ervoor te zorgen dat het leven steeds een feest is. Dit heeft hij waargemaakt tot in zijn hoge ouderdom.

Omringd door zijn geliefden nam hij stilletjes afscheid van hen en gaf zijn leven uit handen.

*"Geen roem, geen macht zijn jou gebleven
Je hield van een eenvoudig landelijk leven.
Dit was het doel van jouw streven
alles in deemoed, God te geven."*

J. Vandromme

Mevrouw Remi DE VOS, geboren Elisa DE SMET,
zijn echtgenote ;
De Heer Hervé DE VOS-DEPRAETER, *zijn zoon ;*
De Heer en Mevrouw Marc DE PLECKER-DE VOS,
zijn kleinkinderen ;
De families DE VOS, OPSOMER, VAN SCHOORISSE,
DE SMET en GEERTS,

danken voor de blijken van innig medeleven.