

De dood is niet het einde van alles, maar voor hen die geloven, het begin van een nieuw leven bij God.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Remi, Jan-Baptist DE VOS

echtgenoot van

Mevrouw Maria VAN DE CATSIJNE,

geboren te Parike op 7 april 1916 en er godvruchtig overleden op 3 juni 1985, voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de « Bond Derde Leeftijd »
Bestuurslid Toneelkring O.D.O.-Parike.

Deze dierbare overledene was niet iemand die veel praatte, hij was een man van de daad. Hij leefde voor zijn werk, om te zorgen voor zijn gezin, maar toch ook met een achtergrond van dienstbewijzen aan de medemens en aan de gemeenschap.

Hoe dikwijls hebben wij hem de Matrouwstraat, met de fiets, zien op-en-af-rijden; en opeens was het voorbij. Remi was ziek, en er was geen hoop meer op genezing en toch kwam de dood nog vrij snel.

Moge de verrezzen Heer deze goede man nu uitnodigen om met Hem te delen in de verheerlijking.

Bemide echtgenote en kinderen, ik dank U om uw liefdevolle zorgen.

Uw gebed voor mij zal ons nu in gedachten samen laten voortleven tot wij eens verenigd zullen zijn voor altijd.

De families

DE VOS, VAN DE CATSIJNE,
DE PRIJCK, COOLS,
danken U.

Namis: dinsdag 2 juli 1985 om 19.30 u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Brakel-Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel