

Ik zal de Heer behagen, in het land der le-  
venden. (Vesp. Def.)



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

# RENÉ DE VOS

echtgenoot van Mevrouw  
Maria, Verda DE SMET,

geboren te Zegelsem de 9 november 1899 en  
godvruchtig overleden te Elst de 31 oktober 1968,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Er zijn drie dingen die de dood der recht-  
vaardigen kostbaar maken : de rust na de ar-  
beid, de vreugde van het nieuw en de veilig-  
heid van het eeuwig leven. (H. Bernardus)

De dierbre overledene, wiens vroegtijdig heen-  
gaan ons bedroefd, was een goed en zachtmoed-  
dig man, die door het volbrengen van zijn da-  
gelijks werk, gepaard met een rechtzinnige  
godsvrucht de hemel trachtte te winnen.

Wanneer een ongeneesbare kwaal hem over-  
kwam heeft hij Gods H. Wil met grootmoedig-  
heid en onderwerping aanvaard als het zekerste  
middel van een zalige bekroning in het ander  
leven.

Zijn rozenkrans was zijn toevlucht, omdat hij  
overtuigd was dat langs dit geestelijk snoer, de  
Moeder Gods haar trouwe kinderen ten hemel  
leidt.

Dierbare echtgenote, die mij dag en nacht met  
uw beste zorgen hebt omringd, ik dank U op-  
recht ; nu zijt gij bedroefd, omdat gij mij moet  
missen, maar weet dat onze liefde blijft wanneer  
we verenigd zijn in gebed en dat uw droefheid  
eens in vreugde zal veranderen als gij op God  
betrouwd die ons weer zal verenigen hierboven.

Beminde broeders, zusters en verwanten, ik  
zeg U geen vaarwel, maar tot zalig weerzien bij  
de Heer, terwijl ik reken op uw gebeden.  
Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families DE VOS en DE SMET,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**

---

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst