

Stierve de rechtvaardige een onverwachte dood hij zou
in ruste zijn. Wijsn. 4 7

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard DEVOS

weduwnaar van Mevrouw

Stephanie Vanderstraeten

geboren te Everbeek, den 17 September 1872 en er
overleden den 16 Januari 1949.
Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.

Hij was goedaardig, nauwkeurig en werkzaam in alles
wat hem was toevertrouwd.

Heb. 2. 12

Ik heb altijd in uw tegenwoordigheid gewandeld, o
Heer, en met vrees van U te mishagen, Gij waart de
sterkte mijns harten en zult mijn erfdeel zijn in der eeu-
wigheid. H. Laur.

Heer, gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk; gij eischt
hem terug: wij geven hem weder zonder morren, maar
met een gewond hart. H. Ephrem.

Mijne lieve kinderen en kleinkinderen, mijn vreugde en
mijn kroon, uw vader verlaat u, Vergeet hem niet in
uw gebeden, Ik heb u allen zoo teederlijk bemind, Blijft
onder elkander vereenigd en dient God getrouw, Vaarwel,
weldra zien wij elkander weder.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,
7 j. 7 q. afl.

.....
druk. Depessemier. Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van hem die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De Familiën

DEVOS en VANDERSTRAETEN