

Weest bereid !

(Luc. 12,40)



GEDENK IN UW GEBEDEN

DE ONSTERFELLIJKE ZIEL VAN DE HEER

ROGER DE VOS

echtgenoot van **Mevrouw
IVONNE DE PESSEMIER.**

Hij was 34 jaar oud (geboren te Michelbeke,
3 - 6 - 1927).

Op 29 november 1961 werd hij plotseling door
God in de eeuwigheid geroepen.

Hij werd gezalfd met de H. Olie.

De dood kan komen als een dief in de nacht,
hij kan ook komen op klaarlichte dag, terwijl
wij volop aan het werk zijn. Geen ogenblik zijn
wij zeker van ons leven en van ons zelf. Weest
daarom bereid.

Gedenk, mens, dat gij stof zijt. Waar is nu de
tijd van 1927 af ? Gelijk een wind, als een
schaduw zijn mijn dagen vervlogen... Vandaag
ik, morgen gij ! Want zelfs vele jaren zijn toch
maar wat rook, die een ogenblik wordt opge-
merkt.

De les van de dood is een les in de onthech-
ting en de versterving, op grond van de niet te
loochenen waarheid, dat wij eens alles moeten
verliezen, behalve God. Moge onze ziel zich le-
ren losmaken van deze aarde en van de zonde,
zodat wij onze doods - alleenheid met God, niet
met angst, maar met blijdschap mogen te gemoet
zien.

Bidt voor mij, tenminste gij, mijn vrienden,
want de hand van de Heer heeft mij geraakt !

Ik ben nu een leven ingegaan, dat geen einde
kent. Ieder gebed, gericht tot Hem, wiens barm-
hartigheid eindeloos is, zal mij verkwikken. Ik
vraag niet veel, maar denkt aan mij, die nog zo
kort geleden bij u was, en zegt :

Dat zijn ziel in vrede ruste.

Mijn dierbare Ivonne, Annie en Linda, ik heb
u niets tot afscheid kunnen zeggen. Ik dank u
voor uw liefde. Stelt uw vertrouwen op God,
die kracht geeft om het kruis te dragen en in
zijn onberispelijke Voorzienigheid alles ten bes-
te zal schicken. Bidt veel !

Moeder, Zusters en Familie, bidt voor mij,
bidt voor Ivonne en de kinderen, opdat mijn
vrouw in onze kinderen worde gezegend voor
het zware offer, dat zij nu brengt.

Laten wij bidden : « Heer, ontvang uw die-
naar in de plaats van zaligheid die hij van uw
barmhartigheid heeft verhoopt. Amen ».



Uw gebeden komen de ziel van onze over-
ledene ten goede; uw deelneming is een
steun en een troost voor de Familie DE
VOS - DE PESSEMIER, die u van harte dankt.

Uitg. Thomas M., Michelbeke.