

Het offer dat Gij ons vraagt, Heer, is pijnlijk en zwaar, maar wij onderwerpen ons aan uw Wil.



Bid voor de ziel
van Mijnheer
Theodoor DE VOS

Echtgenoot van Mevrouw
Emma DE COCK

geboren te Steenhuize-Wijnhuize de 3 januari 1898
en godvruchtig overleden in de St Elisabeth
kliniek te Zottegem de 4 april 1960,
gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H.Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart en de confrerie
van de H. Barbara.

Beste vader, veel te vroeg zijt gij van ons heen-
gegaan maar wanneer God spreekt dan aanvaar-
den wij en proberen dit in ons leven te verweken.

Vandaag brengen wij U een laatste hulde —
omdat Gij ons zijt voorgegaan — omdat wij alles
aan U te danken hadden — Wij geloven dat Gij
nu gelukkig zijt bij de Heer — De enige echte
herinnering aan U — voor het ogenblik is Uw
lichaam dat nu alhoewel afgestorven, toch eens
«Vader» was — Het is de laatste hulde van eer-
bied die wij U dankbaar brengen.

Vandaag bidden wij ook speciaal voor U —
opdat Gij die rust en geborgenheid bij de Heer,
zeer vlug zoudt mogen bekomen, indien Gij, de
beloning voor uw eerbaar leven nog niet zoudt

ontvangen hebben ! Want ons bidden dat dien't
direkt voor U — daarom zult Gij ons ook het meest
dankbaar zijn —

Vader, wij blijven hier nu achter, wij willen naar
uw voorbeeld, kloekmoedig en sterk 't leven dat de
Heer ons schenkt, beleven - om ook eens het loon
te krijgen dat de Heer zijn getrouwen beloofd heeft!

Vader, wij vergeten U niet — vooral de mis biedt
de gelegenheid om U, die ons zo dierbaar zijt —
niet te vergeten.

Vader, dank voor alles wat Gij voor ons deed!



Mevrouw Theodoor De Vos geboren Emma De Cock
zijn echtgenote,
Mr & Mw Henri Van Herreweghe-De Vos en kind
Mr & Mw Georges De Vos-De Vuyst en kinderen;
De Familien De Vos, De Cock, Callebaut en De
Schaapdrijver.

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Rouckhout, Erwetegem