

De naam des Heren zij gezegend.!

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

VICTOR DE VOS

weduwnaar van Mevrouw

ELIZA DE CONINCK

Geboren te Hundelgem, de 15 December 1868 en
aldaar godvruchtig overleden, de 16 November 1948.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Het levenspad van dezen eenvoudigen man was niet met rozen bestrooid, maar gedrukt met het zweet van taaien en onverpoosden arbeid, met tedere zorg en kommer om 't bestaan op te bouwen van zijn talrijk kroost. Hij beleefde zijn geloof, niet door woorden, doch door klinkende daden van trouwe plichtsvervulling, tedere liefde en minzaamheid in zijn omgang. Allen die hem kennen zullen het getuigen: «Een goed en verdienstvol man is heengestaan en hij wordt door allen betreurd.»

Maar troostend klinkt het woord van 't Evangelie «De rechtvaardigen sterven niet, doch gaan over naar een beter leven.»

Bemide Kinderen en Kleinkinderen. Weest gedankt om Uw trouwe liefde en Uw goede zorgen. Vergeet me niet in Uw gebeden en tot ziens in het Paradijs.

Akten van Geloof. Hoop en Liefde.!

Heer Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 d. a.
Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht.!

R.

I.

P.



Voor uwe bliken van
Christelijke deelneming
en gebeden zeggen wij
U beleefd dank.

De Familiën DE VOS ;
De Familiën DE CONINCK.



Dr. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr. 21 Zottegem