

't Is toch wonder, Heer...  
een goed mens spreekt meest tot ons hart  
als hij zelf niet meer spreken kan...

†

Bid voor de zielerust van

## Victor DE VOS

Geboren te Nederbrakel op 27 september 1893  
en godvruchtig overleden in Rustoord  
« Najaarszon » te Brakel op 8 december 1988,  
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.  
Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918  
Vereremerkt met talrijke eervolle  
onderscheidingen.

Op 11 november, bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers, en op 5 december, het feest van de mijnwerkers, waarin hij 20 jaar heeft gewerkt, was Victorke, zoals iedereen hem noemde, nog aanwezig. Niets liet toen vermoeden dat deze man, die nog straalde van gezondheid en levensmoed, zo vlug van ons zou heengaan.

Victorke heeft altijd blij gegeven van een goede gezondheid, van levenskracht en levensmoed. Toen hij in de volle kracht van zijn leven was, brak de eerste wereldoorlog uit. Vier jaar lang heeft hij doorgebracht in de loopgraven aan het front. Het zal wel een moeilijke tijd geweest zijn, dag in dag uit, in weer en wind, in zon, regen en sneeuw met weinig beschutting en veel ontbering. Hij zelf heeft nooit

verteld over die afgrijselijke tijd. Hij was een man van weinig woorden. Maar des te meer spraken zijn daden. Door zijn minzaam optreden was hij geliefd in zijn familie en zijn buurt. Toen voor hem, op hoge leeftijd, het niet meer mogelijk was zich nog op eigen kracht te verplaatsen, dan nog verloor hij niet dat levensoptimisme dat hem zo eigen was. Het gebed was voor deze man de levensdraad, de voedingsbodem die hem dat optimisme gaf. Nooit heeft hij getwijfeld aan de grote gaven die God aan de mens heeft gegeven. Hij was de boom die geplant stond aan Gods rijke waterbron. Moge Victorke nu ook in Gods nabijheid zijn.

Dierbare familie en vrienden, en gij vooral Lena die mij zo dicht nabij was, dank omdat ik in uw midden mocht leven en werken.

Dank ook voor de lieve attenties. Dank in het bijzonder aan het personeel en de directie van « Najaarszon » voor de vele goede zorgen en de blijken van genegenheid en liefde. Gedenk mij in uw gebeden.

Onze Lieve Vrouw, moeder van de Heer,  
bid voor mij!

Namis in « Najaarszon » op zondag 22 januari  
1989 om 10.30 uur.

De families DE VOS - DE GEETER,  
danken U.

Rouwleiding Amand Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel