



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## WILLY DE VOS

echtgenoot van Mevrouw  
**GABRIËLLE DE STARKE**

geboren te St.-Martens-Lierde op 4 juli 1921 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth  
te Zottegem op 29 juni 1993,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

Vader, moeder en zoon wonen in een huis  
langs de Hoogstraat. In het midden staat de  
tafel. Hier wordt het dagelijks brood gebroken  
en gedeeld, in goede en kwade dagen, in ziekte  
en gezondheid. Hier is er de goede omgang.  
Hier wordt met mekaar gepraat, niet met hoge  
stadhuiswoorden. Hier is het samenwonen gezellig  
en goed. "Zie eens hoe ze mekaar liefheb-  
ben", zegt men over hen. Ze leven afgestemd  
op mekaar. Vader en zoon gaan vaak samen uit,  
als liefhebbers van de sport. Thuisgekomen is  
het stil en rustig, gaat het vanzelf. Het is levens-  
kunst : God en je vader liefhebben als je zelf.

Wat maakt een gezin zo mooi ? Dat is moei-  
lijk te zeggen. Gabriëlle en Erwin hebben niet  
al te veel woorden nodig om over vader te spre-  
ken. Wat ze niet zeggen kunnen, drukken ze uit  
met een stille traan. Hij was zo open, vriendelijk,  
zacht en eenvoudig dat alle mensen hem kun-

nen begrijpen. Eén van die bijzonder goede  
mensen waarover je mag zwijgen zonder te ver-  
zwijgen. Hij deed het leven geen geweld aan.  
Hij was driemaal peter, drie van de velen die  
zijn leven bewaren met de beste herinneringen.  
Als je het aan Willy zelf nog eens vragen kon,  
hij zou zeggen : " Ik zelf heb nooit onderscheid  
gemaakt. Als een vader heb ik ze allen even  
lief ".

Bij het graf valt niets meer te zeggen. Je  
mengt je tranen van gedeelde vreugde en smart  
met de moederaarde op de kist. Dat is groter  
dan alles wat je zeggen kan. Het zal nooit wen-  
nen zonder Willy. Het moet ook niet wennen.  
Dezelfde mensen, dezelfde kinderen, dezelfde  
vrienden zullen dagelijks blijven komen en wel-  
kom zijn. Ze zullen Gabriëlle en Erwin groeten  
en erbij denken : 'dag Willy'. Hartelijkheid en  
goedheid van 'in de tijd van toen' zal bewaard  
blijven en niet worden ondergeschreeuwd in  
een vluchtige, snelle, wilde tijd. Goddank.

**De families DE VOS, DE STARKE, VAN WOUW,  
ROELS en DE RUYVER,**

danken U voor de blijken van deelneming  
en gebeden.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449