

Laten wij in haar dood de raadsbesluiten van de Heer aanbidden.



TOT VROOM AANDENKEN

van Juffrouw

ZOE DE VOS

geboren te Elst op 30 mei 1884 en er
overleden op 20 mei 1974,
tijdig bediend met de HH. Sakramenten der
zieken.

Zij was eenvoudig en oprecht van harte, werkzaam en getrouw, in de vrees des Heren opgegroeid week zij af van het kwaad en zocht zij steeds het goede, daarom had zij de achting en het vertrouwen van eenieder gewonnen.

Deze vrouw heeft een mooi leven gekend, een leven van werk en zorg, van toegewijde liefde, bekroond met een heerlijke oude dag in stil rustig samenzijn met haar dierbare broers.

Stilaan kwam dan ook de scheiding, welkenlang werd het dan een wegsterven tot de laatste kracht verzonken was.

Zij was een vrouw van diep geloof in trouwe vervulling van haar plichten. Zonder de minste klacht heeft zij alles aanvaard en gedragen - nu wacht haar de kroon bij de Heer.

Beste familieleden, vaartwel, op de drempel van de eeuwigheid ziet men zo goed in dat alles ijdelheid is, behalve God en de naaste te dienen in oprechte en eerlijke liefde. Ik dank U voor alles en reken op uw trouw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil regelmatig de vier akten bidden.

De families LEURS, DE RIDDER, COPPENS,
CRUYPELINCK,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel