

Ik heb mijn hart tot U geheven,
Heer, al mijn hoop zijt Gij;
Ik weet, Gij zult mij niet begeven;
mijn Heiland is nabij.

uit Advendslied

+

GEDENK IN UW GEBEDEN

DE VROME ZIEL VAN MIJNHEER

Emiel De Vreese

geboren te Merendree de 20 december 1885 en
aldaar schielijk in de Heer ontslapen de 20 maart
1970, gezalfd met de H. Olie.

Heer, we weten dat Gij in uw vaderlijke
goedheid voor ons allen, steeds bereid zijt barm-
hartig te zijn. Wij bidden U met een vast ver-
trouwen U te willen ontfermen over de ziel van
uw dienaar Emiel, en dat Gij U zoudt gewaar-
digen hem op te nemen in uw liefde, want Gij
zijt goed en liefdevol voor elk mens die van
goede wil is.

Heer Jezus, Gij die gezegd hebt: " Wie zon-
der fouten is, werpe de eerste steen. " Gij zijt
gekomen, niet om ons te veroordelen, maar om
ons te redden. Moge uw lijden en kruisdood
voor uw overleden dienaar heilzaam zijn en hem
het eeuwig geluk en de eeuwige zaligheid schen-
ken.

Dierbare broeders en zusters, hebt dank voor
de tegemoetkoming die ik gedurende mijn leven
van u heb ondervonden, het ga u wel in uw
verder leven en wees mij indachtig in uw vro-
me gebeden. .

R I P

De familie DE VREESE

dankt U oprecht om uw blijken van deelneming
en gebeden voor de zielerust van hun dierbare
overledene.

Drukk. Verduyssen, Merendree