



Liefde en dankbaarheid nodigen ons uit het
aandenken te bewaren aan

DE HEER

GASTON DE VREESE

Echtgenoot van **Mevrouw Irène BUSSENS**

Geboren te Lokeren op 22 april 1922
en er overleden op 9 december 1989.
Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Oud-krijgsgevangene 1940-1945
Lid van de bond voor gepensioneerden
K.W.B.-Heirbrug

De familie dankt U voor Uw blijken
van deelneming betoond in hun rouw.

Liefste Gaston,

Het is moeilijk afscheid te nemen van een man
zoals jij :
samen hebben wij elkaar liefgehad ;
samen hebben wij gelukkige en droevige dagen
gekend ;
samen hebben wij een groot gezin opgebouwd
waarop je trots was ;
samen hebben wij de laatste jaren je lijden en
ziekte gedragen.
Ik zal je missen.

Lieve pa,

Het is moeilijk zo plots afscheid te nemen van
een vader zoals jij :
Jij, die wij liefhebben, respecteren en
bewonderen.
Jij, die ons geluk en een veilige thuis gaf.
Jij, die je kleinkinderen zo liefhad.
Jij, die altijd voor iedereen klaar stond met een
kwinkslag en een lach.
We zullen je missen

Pa, eeuwig zullen we je meedragen in ons hart.
God zegene en beware U in Zijn Huis.

Rouwleiding : Begr. De Clerck bvba - 48.15.68.