

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

†

Aandenken aan het leven van
DE HEER

Georges DE VREESE

geboren te Oosterzele op 12 december 1892
en er godvruchtig overleden op 27 juli 1975
gesterkt door de H. Sacramenten.

«Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven,
al wie in mij gelooft zal leven en nooit sterven.»
Deze woorden van de Heer beleefde de overle-
dene. In de eenvoud en in de geborgenheid van
zijn gezin leefde hij gelukkig. Hij was werkzaam
en godvruchtig. Hij was er zich van bewust dat
het leven niets anders was dan een proeftijd,
waarbij God, als Meester van het leven, de
mens opwacht om, na een deugdelijk leven,
hem eeuwig in Zijn vreugdevolle nabijheid op
te nemen.

Wij bidden U Heer, neem Uw trouwe dienaar
Georges in Uw vrede. Hij heeft getracht Uw wil
te volbrengen. Beloon hem voor al het goede
en vergeef hem alle menselijke tekortkomingen.

Goede familieleden, heb dank voor de jaren-
lange zorgen. Van bij de Heer spreek ik voor U
ten beste. Blijf mij gedenken in Uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust en moge het
eeuwig licht hem verschijnen.

†

De families DE VREESE
DE MUNTER

danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Druk DE AS - Heistraat 45 - tel (091) 62 70 01 - Oosterzele