

Wees waakzaam,  
want gij kent dag noch uur.



Vrome gedachtenis aan  
DE HEER  
Georges DE VREESE

Weduwnaar van Mevrouw Julia BLOCKEEL.  
Geboren te Bevere op 23 oktober 1906,  
en godvruchtig overleden  
te Maarkedal op 9 december 1994.  
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Voor uw medeleven en gebed danken U de families.

DE VREESE - SANTENS - BLOCKEEL - ROYAERT.

Namis op zondag 8 januari 1995 om 10.00 uur,  
in de St. Pietersbandenkerk te Oudenaarde-Bevere.

Op het moment dat de dagen het donkerst zijn en dat in vier weken meer licht wordt aangestoken aan de adventskrans en bij de kerststal en kerstboom, heeft Georges zijn leven in Gods handen neergelegd, vrij plots.

Hij heeft de vier seizoenen in zijn lang menselijk bestaan beleefd en ervan genoten. Hij was een gelukkig man. In zijn gezin genoot hij de goede zorgen, op het werk was hij de noestige arbeider, op zijn oude dag genoot hij van Gods natuur.

Met de fiets in verre tochten,  
wandeland op de Donk en in de weiden,  
in vluchtige contacten met zijn medemensen,  
was hij ook voor vele kinderen een dagelijks lieve Sint.  
Zijn laatste levensjaar was hij door ouderdom getekend en afgestemd op de goede zorgen van het verzorgingstehuis.  
Hij was er ook omringd van zijn kinderen,  
blij en dankbaar om hun vele attenties.

Wij bidden:

God, Herder van mensen,  
gij laat ons niet over aan ons lot,  
maar koestert ons als een stekje met eigen hand geplant.  
Schenk Georges uw genegenheid,  
uw nabijheid.  
Wil zijn leven bekronen  
met uw kerstvrede, voor altijd.