

In lief en leed waren we samen.
Zij was een goede vrouw, een goede moeder.
In ons midden houdt zij een ereplaats.
Haar naam zullen we met eerbied en liefde blijven
uitspreken.



Dankbaar aandenken aan Mevrouw

Marie DE VREESE

weduwe van de Heer Oscar VAN DE VELDE

geboren te Gontrode op 7 juli 1896 en er godvruchtig
overleden op 19 oktober 1987, gesterkt met de
Sakramenten der zieken.

Fernande Van De Velde,
Estella Van De Velde,

De families De Vreese en Van De Velde,

**danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en uw gebed.**

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

God,
geef Uw heerlijkheid aan onze gestorven moeder.
Wij kunnen niet geloven dat haar leven vergeefs
voorbij is gegaan en dat alles wat zij voor ons heeft
betekend nu verloren is.

Maar wij verenigen ons met het geloof waarin zijzelf
aan U heeft vastgehouden ten einde toe.

Wij danken U Heer God, voor onze moeder die zo
nabij en dierbaar was en die nu is weggevallen uit
onze wereld.

Moedig en zo geduldig, zonder één enkele klacht
in aanwezigheid van haar kinderen heeft zij haar offer
volbracht.

Wij bidden U:

Laat onze dierbare overledene voor eeuwig thuis-
komen bij U.

Schenk ons Uw troost op de weg die voor ons ligt,
nu en in de komende tijden.

Amen.

Druk Jacobs Melle