

't En is geen sterven, neen,
't Is 't leven dat begint G.G.

†

Met dankbaarheid en liefde gedenken wij
en nodigen U uit te bidden voor de zielerust van

MEVROUW

MARIA ODILE DE VREEZE

echtgenote van de heer

CYRIEL VAN LAECKE

geboren te Merendree op 1 april 1898 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Tielt
op 17 juni 1970, gesterkt door het
heilig sacrament van de zieken en de
pauselijke zegen „In articulo mortis“.

Bestuurslid

van de Katholieke Landelijke Vrouwengilde

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen

—

De dood van onze innig geliefde moeder ver-
rast en pijnigt ons met weemoed en verslagenheid.
Bij deze Eucharistieviering echter willen wij haar
vergezellen en voor haar bidden in diezelfde geest
van diep-kristelijk geloof, waarvan zij gedurende
haar rijkgevuuld leven een stralend voorbeeld was.
Elke dag, elk uur die de Heer haar schonk, was
zij ijverig doende, om de taak die haar als echt-
genote en moeder was toegemeten, naar best
vermogen te vervullen.

Maar al haar huishoudelijke zorgen waren hemel-
hoog overkoepeld door een veel groter verlangen
haar man bij te staan doorheen het wel en wee
van het leven en haar kinderen voor te gaan op de
weg van rechtvaardigheid, van liefde en vooral
van rotsvast kristelijk geloof.

Dat geloof straalde zij ook naar buiten door
haar apostolaatsopdracht die zij stipt vervulde in

de Katholieke Landelijke Vrouwengilde. Met breed-
heid van gedachte vervulde zij haar bestuurstaak
en het was steeds haar betrachting over kleinig-
heden heen te stappen. Van alles en niet het minst
van zichzelf, heeft zij stilaan leren afstand doen
om begrijpend, en innig zorgzaam en goed te zijn
voor ons. Daardoor was zij in staat om ook in de
laatste maanden van ziekte, haar lijden en pijnen
in stilte te dragen en ze te verbergen door haar
voortdurende bekommernis voor ons en haar
vriendelijke opgeruimdheid.

Wij voelen haar heengaan zo pijnlijk aan en
machteloos slaat ons het besef dat wij nooit vol-
ledig hebben kunnen goedmaken, wat zij ons gaf,
wat zij voor ons was. Zij was de grote hartslag
die gans het gezin had gevoed in liefde en samen-
horigheid.

Dierbare echtgenoot, lang hebben wij samen
mogen werken en bouwen aan een schoon gezin.
Heel stillekes is mijn hartslag stilgevallen en is
er voor u veel weggerukt uit uw leven. Zoek steun
in uw geloof en in uw kinderen opdat uw treuren
u niet vereenzame. Onze wederzijdse liefde blijft
bestaan over de dood heen.

Lieve kinderen en kleinkinderen, veel dankbaar-
heid heb ik van U ontvangen. Ik heb ook mijn
laatste wens in vervulling zien gaan: te mogen
sterven in de armen van mijn kinderen. Ik dank
U voor uw genegenheid en heel speciaal U,
Marie-Christine, die mij dag en nacht zo goed
met uw zorgen hebt omringd. Blijft een steun
voor vader.

Beste familieleden en vrienden, uw medeleven
in de rouw, die mijn echtgenoot en kinderen treft,
is voor mij een troost en een teken van uw vriend-
schap. Laten wij voor mekaar bidden.

De heer Cyriel Van Laecke,
kinderen, kleinkinderen en familie,

danken u voor de blijken van
kristelijke deelneming.