

« Zie neer op mij en wees mij genadig, Heer! »



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

August, Casimir, Julien DE VRIENDT

Zoon van wijlen

Mr Henri & Mw Leonie Morre

geboren te Schorisse de 20 Mei 1897 en aldaar,
gezalfd met het H.Oliesel, in de Heer ontslapen
de 3 Juli 1962.

De mens mikt, maar God schikt. August dacht er aan te rusten na een leven van veel werk en inspanning. Maar toen sprak de Heer, niet de rust op aarde maar de rust hierboven heb Ik u bestemd: « Kom laat ons gaan. »

En de wil des Heren werd volbracht plots en onverwachts. Nu is de dierbare ingegaan in de rust van God. Met hoop en vertrouwen bidden wij U, Heer, wees uw dienaar genadig en gedenk niet de zwakheden van de mens; maar dat hij in U heeft geloofd, op U heeft gehoopt en U heeft gediend. Zo doet Onze Moeder de H Kerk ons bidden bij de lijkbaar van haar afgestorven kinderen.

Met onderwerping aan Uw wil Heer, met hoop en vertrouwen bidden wij voor onze broeder, die zo plots van ons werd weggehaald. In uw handen bevelen wij zijn geest en wij bidden dat hij bij U licht, rust, vrede en geluk vinde in eeuwigheid.

Dierbare Broers, Zusters, Schoonbroers en -Zusters en Familieleden, hebt dank om de genegenheid waarmee gij mij steeds hebt omringd. Moge de Heer u helpen deze pijn van scheiding kristelijk te dragen en moge Hij u tot troost en steun zijn. Tot weerziens bij O.L. Heer hierboven. Gedenkt mijn ziel in uwe gebeden.

Hij ruste in vrede.

Juffrouw Madeleine DE VRIENDT;

Heer Walter LENVAIN-†DE VRIENDT kinderen en kleinkinderen;

Heer Albin DE VRIENDT-†VAN BEMTEN;

Heer en Mevrouw René DE VRIENDT-DE VLEESCHAUWER kinderen en kleinzoön;

Mevrouw Wwe Theofiel YSEBAERT-DE VRIENDT;

Mevrouw Wwe Remi DE VRIENDT-LECHÈNE kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Omer DE VRIENDT-VAN DEN HAEZEVELDE en kinderen;

De familieën De Vriendt & Morre;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Drink. Portois Schorisse.