

Hij leve in de vrede des Heren,



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## OMER DE VRIENDT

echtgenoot van Mevrouw

**ANNA VANDEN HAESVELDE**

geboren te Schorisse op 15 april 1902 en  
er godvruchtig overleden op 1 maart 1980,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Gedenk, o mens, dat ge van stof zijt. Deze woorden zijn niet enkel vol betekenis onder de vastentijd, maar houden hun volle waarde iedere dag. Alles gaat vlug voorbij, werk, geld, vreugde, genot. Alleen de ziel keert terug naar haar schepper en zaligmaker. Zalig zij die in de Heer sterven.

Werkzaam, hartelijk en braaf, waren de deugden van Omer.

Bemide echtgenote, groot is uw smart, omdat onze huiselijke liefde sterk en oprecht was. Ik dank U om uw steun en zorgen. Bidt nu veel voor mij, zo blijven we iedere dag dicht bij elkaar. En zo zal het blijven tot we elkaar eens terugzien in de hemel.

Dierbare kinderen, vergeet mij niet, ik die U zo beminde, dank voor de goede zorgen mij gegeven, blijft nu rond moeder, in haar rouw en droefheid.

Lieve kleinzoon Jean-Paul, mijn oprechte dank voor uw warme genegenheid en kinderlijke verkleefdheid, welke gij mij steeds hebt betoond.

Treurt niet, ik zal voor U bidden, wees nu dubbel goed voor grootmoeder.

Beste familie en vrienden, op deze wereld komt aan alles een einde; 't goede dat we deden volgt ons in de eeuwigheid. Volhardt in ons H. Geloof en draagt geduldig uw kruisen. Laten we voor elkaar bidden.

Tot bij O.L. Heer in de hemel.

Anna VANDEN HAESVELDE, zijn echtgenote,

Roland en Brigitte AELVOET-DE VRIENDT,

Albin DE VRIENDT, zijn kinderen,

Jean-Paul AELVOET, zijn kleinzoon,

De families DE VRIENDT-VANDEN HAESVELDE  
en MORRE-ROOS,

**danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Begrav. Devos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse