

Ik ben de Verrijzenis en het Leven!



Gedenk in Uw gebeden de Ziel  
van Mijnheer

## REMI DE VRIENDT

Echtgenoot van Mevrouw  
**FLAVIE LECHÈNE**

geboren te Schorisse de 16 Maart 1900 en  
godvruchtig overleden te St. Maria-Horebeke  
de 10 Maart 1953.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

— o —

Hoe wonderlijk in zijn werken is de Heer van leven  
en dood. Gelukkig de mens die op de boord van het  
graf de zegezing van de christelijke hoop begrijpt:  
«Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik zal verrijzen  
en in eeuwigheid Hem zal aanschouwen.»

Van iedereen geacht, steeds zorgzaam en vlijtig,  
bracht deze duurzame overledene zijn dagen door.  
Rust gunde hij zich zelf niet in zijn voortdurende  
bekommernis om de zijnen. Tot een langdurige ziekte  
hem dwong het werk te staken en hij het bed moest  
houden. Langzamerhand begaven zijn krachten. Soms  
keerde de hoop weer, echter niet voor lang. Met  
rustig gemoed zag hij het einde naderen en bleef vol  
vertrouwen op God.

Beminde Echtgenote en Kinderen, nog lang had ik  
bij U kunnen zijn, O.L. Heer schikte het anders, onder-  
werpen wij ons aan zijn H. Wil. Heb dank voor al uw  
goede zorgen. Ook de velen die bereid waren me in  
mijn ziekte te helpen vergeet ik niet.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust,  
En dat het eeuwig licht hem verschijne.

Druk. Portois Schorisse.

Mevrouw Remi DE VRIENDT geboren Flavie LECHÈNE;  
Mijnheer & Mevrouw Henri DE VRIENDT-CRETEUR;  
Mijnheer Georges DE VRIENDT;

De familie DE VRIENDT;

De familie MORRE;

De familie LECHÈNE;

De familie SCHIETTECATE;

Danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming en gebeden.