

Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig. (Ps. 34)



Uitnodiging tot gebed voor
Victor, Albert DE VRIENDT

echtgenoot van

Elmyre VAN DEN BOSSCHE

geboren te Roborst op 9 maart 1903
en vroom in de Heer ontslapen te Zottegem
op 26 maart 1980,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Lid van St.-Barbaragenootschap en Voortplanting van het Geloof

Heer onze God, uit liefde
heeft uw welbeminde Zoon
zich uitgeleverd om te sterven
voor ons allen.

Wij vragen U
dat wij in zijn liefde mogen leven
en de wegen gaan die Hij betreden heeft,
blijmoedig en zeker van uw hulp.
(gebed 5e zondag Veertigdagentijd)

Doorheen de droefheid om het heengaan,
durven wij U toch dank zeggen, God,
voor deze goede man en vader
die Gij ons in Albert gegeven hebt.
Hij heeft in de landarbeid altijd
van zeer dichtbij uw Schepping beleefd,
en in de wisseling der seizoenen geloofd
dat wat Gij bewaart, ook wel bewaard is.
Zijn grote zorg voor hof en huisgezin
was hem een blijvend houvast
ook tijdens zijn laatste ziektemaanden.
Zo heeft hij, naar Jezus' voorbeeld,
gewerkt, gebeden en geleden.

Voltooi nu in uw eeuwig Vaderhuis
wat Gij in hem begonnen zijt
en wees voor ons troost en hulp,
opdat wij, werkend en biddend zoals vader,
eendrachtig naar U toe mogen leven.
Door Kristus, uw Zoon en onze Heer.

Maria, Moeder van smarten, bid voor ons.

Mevrouw Albert De Vriendt,
geboren Elmyre Van Den Bossche,

De Heer Eric De Vriendt,

De families De Vriendt, Van Den Bossche,
Lampo en De Prez

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem