

Zij ruste in vrede.



GEDENK IN UW GEBED

de ziel van Mevrouw

JULIA DE VRIESE

weduwe van de Heer

Alfred DE CONINCK

geboren te Bevere-Oud., de 6 december 1889 en zeer godvruchtig overleden te Oudenaarde de 21 mei 1967, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Gelaten en vol berusting is de dierbare overledene naar de Heer teruggekeerd, omdat zij er op betrouwde als loon voor het werken en zwoegen de eeuwige rust te zullen ontvangen.

Zoals wij geloven dat de Heer gestorven en verzezen is, zo ook zal God hen die in de Heer ontslapen, terug opwekken en met Hem verenigen.

Het leven is zo kort, zelfs wanneer men een hoge leeftijd bereiken mag. Dan eerst gaat men begrijpen hoe vlug alles voorbij was. Het komt er dus op aan dit broze wegglijdende leven goed te gebruiken voor het eeuwige doel waarvoor de Schepper het ons in de handen gaf.

Gelaten en zonder klacht droeg de dierbare overledene de lasten van haar ziekte en ouden dag, na een werkzaam en voorbeeldig leven dat ook niet zonder beproeving bleef. Steeds bleef in haar de hoop levendig dat alles terug goed zou komen.

Hebt dank, *dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*, om uw genegenheid voor mij. Onthoudt in U de herinnering aan moeder en blijft mij altijd indachtig in uw gebed.

Onze Lieve Vrouw van Kerselare, bid voor mij.

De Heer en Mevrouw Albert DE CONINCK - COENEN.

De Heer en Mevr. Jean VANDENSANDE - DE CONINCK,

Alain, Anne en Catherine VANDENSANDE,

De families DE VRIESE - DE BLEECKERE en
DE CONINCK - VAN DRIESSCHE,

*gevoelig aan uw blikken van deelneming
in hun pijnlijke rouw, bieden UEd. hun
innige dank.*