

*Het zijn de kleine dingen die ik achterlaat  
voor mijn beminden,  
grote dingen zijn voor iedereen.  
R. Tagore*



Aandenken aan

MEVROUW

**LISETTE DEVRIESE**

**echtgenote van de heer Marc DEVUYST**

geboren te Oudenaarde op 8 augustus 1938  
en overleden in het U.Z. te Gent  
op 16 juli 1990, gesterkt door de  
H. Sacramenten der zieken.

---

De families DEVRIESE, DEVUYST,  
VERMEULEN en VIAENE

danken U voor uw blijken van medeleven.

Namis op donderdag 16 augustus 1990  
om 19.30 uur in de St.-Eligiuserk te Eine.

Over de randen van Uw handen  
tastten Uw handen,  
naar Uw andere handen,  
onophoudelijk.

Lisette,  
dank,  
dank voor uw wonderbare liefde,  
dank voor uw wonderbare zorg,  
dank voor uw wonderbare wilskracht,  
dank voor uw wonderbare inzet,  
voor uw onmisbare familiekring,  
voor uw onmisbare vriendenkring,  
voor uw onmisbare collega's,  
voor uw onmisbare kampeerders,  
dank,  
duizend maal dank.

Marc, Alex, moeder, beste familie, lieve  
vrienden en kennissen, bedankt,  
ook voor die zoveel duizend kleine dingen.  
Mijn stilte ligt nu geborgen in Gods Hand met  
het woord : "Ik heb liefgehad".

---

Begrafenissen De Temmerman (055) 31 24 07 - Hovogra Oud.

