

Zij was ons zoo lief als het licht onzer oogen...  
O Heer, gij hebt haar ons zoo vroeg ontnomen..  
Uw heilige Wil geschiede.

## Bid voor † de Ziel

van Mevrouw

### RACHEL DE VRIESE

echtgenoot van Mijnheer

### JOZEF VAN CAENEGEM

geboren te Velzeke, 23 Februari 1912, en godvruchtig  
overleden te Gent, 24 Januari 1947.

Versterkt door de troostmiddelen der H. Kerk.

Voor elke menschenziel heeft de Schepper zijn plannen.  
Gij, jonge Moeder, hebt uw wegen eerlijk en schoon be-  
wandeld — Uw leven was één mooi lied van goedheid  
en liefde voor allen.

Voor uw echtgenoot waart gij 'n liefdevolle levensge-  
zellin, voor uw kinderen, de allerbeste der Moeders.  
Uw kommer en zorgen waren grenzeloos om voor uw  
gezin een Hemelhuisje te maken op aarde.

Waarom, o Heer, hebt gij ons zóó zwaar beproefd?

“Goede echtgenoot, aanvaard in deemoed het zware  
offer dat ons wordt gevraagd.

Van hierboven zal ik, over U waken, en in trouwe  
liefde zegenend mijn zorgende moederhanden houden over  
onze lieve kleinen.

Zij waren voor ons beiden steeds onze grootste liefde  
en kommer. Zij wezen nu voor U, uw schoonste troost  
en steun bij mijn heengaan.

Goede Moeder, U draag ik in mijn laatste stonde  
een liefdelast op: Zorg gij voort in mijn plaats voor  
ons lievelingen, zooals gij het steeds voor ons hebt ge-  
daan. — Ik ga bij Vader in den Hemel en wacht op U  
allen.

Beste broeder, lieve zusters, bloedverwanten en vrien-  
den, troost elkander. Gods vaderhand slaat niet zonder  
zalven. Bidden wij voor elkander. ..

Mijn Jezus. Barmhartigheid.

100 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt

De Familiën VAN CAENEGEM-DE VRIESE :

Bedanken Ued. voor de gebeden en blijken van  
sympathie bij het overlijden van

**Mevrouw Rachel DE VRIESE**