

Mevrouw weduwe Jerome VERSCHUEREN-VAN LANCER, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Leon VANDEN DRIESSCHE-VERSCHUEREN, zoon en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Emiel LEPOUTRE-VERSCHUEREN, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Oscar VERSCHUEREN-DHONDT, kinderen en kleinkind;
Mijnheer en Mevrouw Arthur VERSCHUEREN-MARTENS, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Prosper VERSCHUEREN-VAN DRIESSCHE;
Mijnheer en Mevrouw Paul MEIRE-VERSCHUEREN en zoon;
Mijnheer en Mevrouw Armand VAN GLABEKE-VERSCHUEREN en dochter;
De familiën VERSCHUEREN, DE VRIESE, VAN HERPE en HELEDT,

danken U hartelijk voor de troostende blijk van deelneming in rouw en gebeden.

Ik geloof in de Verrijzenis van het Vlees en het eeuwig Leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Rosalie DE VRIESE

weduwe van Mijnheer
Johannes VERSCHUEREN

geboren te Zingem, op 29 juni 1870 en aldaar godvruchtig overleden, de 19 november 1955. Versterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de confrerie van het H. Hart.

Ik werd ziek en er was niemand die mij genezen kon, mijne sterkte begaf zich en mijne krachten bezweken; maar 't is een geluk de dood te zien naderen, dan kan men zich bereiden om wel te sterven.

Bedroeft u niet gelijk deze die geen hoop hebben. Ik heb een aarde van ellende verlaten in verwisseling van een eeuwig geluk: Ik sterf in een gelukkige ouderdom en gevorderde leeftijd, ik heb de volheid van mijn dagen bereikt.

Ze vond altijd haar sterkte in het gebed en het betrouwen op God.

Bemide Kinderen, Kleinkinderen, Achterkleinkinderen, Broeder, Zuster, Familieleden, ik ben nu aan uw ogen onttrokken, maar niet aan de liefde uwer harten. Blijf mij indachtig in uwe gebeden. Bij de Heer zal ik u ook niet vergeten en Hem vurig vragen dat Hij ons allen in de eeuwige zaligheid zou verenigen.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Drukk. Hollaert, Zingem.