



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Alice DE VRIEZE

weduwe van Emiel UYTTERSCHAUT

geboren te Elst op 18 november 1909
en overleden in het rusthuis Ter Deinsbeke
te Zottegem op 14 januari 1997,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

Lid van de Bond der Ziekenzorg.

Namis : donderdag 6 februari 1997 om
18.45 uur in de kapel van het Klooster te
St.Maria-Oudenhove.

Het wintert in natuur en leven.
Maar straks wenkt weer het voorjaarslicht,
Er is de pijn van afscheid nemen
en langzaam beginnen genezen,
omdat voortaan haar aangezicht,
ons mensenhart op "eeuwig" richt.

Bedankt familie voor jullie trouw bezoek.
Bedankt mijn trouwe huisdokter.
Bedankt mijn verplegend personeel
van RVT Ter Deinsbeke-Zottegem.

*Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.*

De families :

**DE VRIEZE - UYTTERSCHAUT
VIVILLE en CILDOM**

danken U oprecht voor de blijken van
medeleven.