

«Zalig de doden die in de Heer geleefd hebben en
in de Heer zijn gestorven»

(H. Mis der overledenen).

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons DE VRIEZE

geboren te Elst op 8 januari 1882 en overleden te
Zegelsem op 4 september 1963,
gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk.

De dierbare overledene was waarlijk een deugdzaam man, die de weg van vrede en gerechtigheid bewandelde. De oprechtheid van zijn karakter en de edele gevoelens van zijn hart gepaard met een aangename zachtmoedigheid verwierven hem de algemene achting. De steeds groeiende ellenden van zijn levensavond waren de voorbode van het grote offer dat God van hem vroeg; hij heeft grootmoedig dit offer aanvaard. In het licht van zijn nederig geloof zag hij in, dat ons tegenwoordig kortstondig en licht lijden een bovenmate uitnemende eeuwige heerlijkheid bewerkt. «En hij verbeugde en verblijdde zich om het loon van de hemel» (Mt. 5-12)

Dierbare familie, troost u, we blijven verenigd in de gemeenschap der heiligen. Hebt vooral dank om uw liefdevolle zorgen die ik zoveel jaren heb genoten en gewaardeerd. Gedenkt mij in uw gebeden. God ziende, God beminnende, zal ik ook aan U denken, met u leven en voor u bidden.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste!



De Families,

DE VRIEZE,

D'HAEYER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst