

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Arthur-August DE VRIEZE

echtgenoot van Mevrouw

Gerarda MANSSENS

geboren te Brakel-Elst de 19 januari 1912
en er in de Heer ontslapen de 22 april 1974,
gesterkt door de H. Olie in extremis.

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Omdat wij hier op deze aarde leven als reizigers naar ons eeuwig Vaderhuis, kan een diepgevoelig mens en gelovig man zich met de gedachte van de dood verzoenen.

Van zulk geloof heeft deze duurzame overledene zeker een voorbeeld gegeven.

De laatste jaren gedurig ziek en nimmer zonder ongemak heeft hij droeve dagen en nachten opgeteld. In dergelijke omstandigheden niet verbitterd zijn op God en de mensen is het beste bewijs van waar geloof en echte grootmoedigheid; hij leverde zich dan ook in de mate van het mogelijke vlijtig over aan het werk, gesteund door de toegewijde zorg en werkzaamheid van zijn echtgenote.

Verleen, zo smeken we U, almachtige God, dat de ziel van Uw dienaar, die uit deze wereld werd geroepen, door onze gebeden moge geholpen worden en de eeuwige rust bekomme.

Duurbare echtgenote, familieleden en vrienden, laten wij ook nu over de dood heen in gebed en in gedachten verenigd blijven; dank voor uw vele blijken van ware genegenheid en liefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Drukkerij Melckebeke Zottegem

Mevrouw Arthur-August DEVRIEZE, geboren Gerarda MANSSENS,
De families DE VRIEZE, VIVILLE, MANSSENS en VAN DE MERGEL

danken U van harte voor uw gebed
en blijken van deelneming.