

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen!



BID GOD VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLARA DE VRIEZE

echtgenote van Mijnheer

FRANS FRANÇOIS

geboren te Erwetegem, den 4 Septemder 1889 en
godvruchtig overleden
te Grotenberge den 3 Juli 1952,
versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.
Lid van de godvruchtige genootschappen.



De duurzame overledene was een rechtschappen, diepgelovig mens die van jongs af een grote liefde had tot God. Als voorbeeldige en christene echtgenote vervulde zij al de plichten van haar verheven zending. Waardig is zij voort te leven in de gedachtenis der mensen.

Zij was waarlijk als de sterke vrouw uit de H. Schrift, onvermoeid, werkend en zwoegend voor het goede, immer wakend op al de wegen van haar huis, voor alles zorgend dag en nacht. Groot zal haar loon zijn bij de Heer.

O God! wat Gij ons voorgeleerd hebt, zeggen wij ootmoedig biddend na; "Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel."

Weest allen steeds bereid want komen zal de Zoon des mensen op een onvoorzien uur.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen; blijft mij steeds gedenken. Volg trouw het voorbeeld na dat ik u altijd heb gegeven. Ik dank u voor uw liefde en genegenheid. Hebt in eensgezindheid elkander lief en blijft elkanders troost en steun in de wisselvalligheden van het leven. Van uit den hemel zal ik over u waken, voor u ten beste spreken. Tot weerziens bij God.

Mijn Jezus Barmhartigheid, (300 d. afl.)

Drukkerij, Bazar St-Jozef, Markt, Zottegem.

Mijnheer Frans FRANÇOIS;
Mejuffer Lea FRANÇOIS;
Mijnheer André FRANÇOIS;
De familiën DE VRIEZE, FRANÇOIS, DE CRIECK en
VAN KEYMEULEN,

DANKEN U

voor uwe gebeden en deelneming
bij het afsterven van hun geliefde
echtgenote, moeder zuster, schoonzuster,
tante en nicht,

MEVROUW

CLARA DE VRIEZE.