



Blijf dicht bij mij
tot als ik weg moet gaan.

Dankbaar blijven wij denken aan

Cyriel DE VRIEZE

echtgenoot van mevrouw
Clara WANZEELE
weduwnaar van mevrouw
Henriette VAN DORPE

geboren te Zottegem
op 29 november 1913
stil gestorven te Zottegem
op 9 november 1998

Gewezen diensthoofd van de rechtskundige
dienst van het ACV-Aalst
Ere-rechter van de Arbeidsrechtbank
Oud-gemeente- en OCMW-raadslid
van Zottegem

03/04/98
Wij denken aan u +
Vrouwelijke naam
'Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
hij had de goede liefde tot de stille dingen.'
(M. Gijsen)

Voor elk teken van genegenheid
tijdens zijn leven
en bij zijn heengaan
danken wij u.

Zijn echtgenote en kinderen,
de families De Vrieze, Wanzeele, Meulenijzer
en Coppejans.

Lieve pa,

Het was zo moeilijk om je los te laten,
en toch is het onvermijdelijke geschied.
We hebben toen je hand vastgehouden
in grote dankbaarheid om alles wat je
voor ons hebt betekend.

Je was een goed en rechtvaardig mens,
een stichtend voorbeeld voor ons allen.

Wij zullen je missen op je vertrouwde
plaats in de huiselijke kring, maar ook
diep in ons hart waar de herinnering aan
jou zeer levendig zal blijven.

Mama, die zo bijzonder voor jou heeft
gezorgd, zal nu je plaats innemen.

Met eerbied en liefde denken wij aan jou,
nu je ons voor altijd hebt verlaten.

Groet Linda bij de Heer, en waak samen
over ons die achterblijven...

tot wij mekaar weerzien.

Luc

