

Wanneer dit tijdelijk leven endt,
begint het eindeloze leven,
aan God en engelen bekend
en zaligen alleen gegeven.



Het Eeuwige Licht moge stralen voor
DE HEER

ERNEST DE VRIEZE

zoon van wijlen

Charles-Louis en Henriette DE WOLF

geboren te Nederbrakel op 1 september 1909 en
godvruchtig overleden te Oprakel op 11 januari
1967, gesterkt door het Sacrament van de Zieken
en de Pauselijke Zegen

Terwijl het leven zijn volle gang gaat, en niemand denkt aan heengaan uit dit leven, komt soms plots de Heer. op een dag. die niemand kent en een uur, dat niemand weet. Eens werd deze goede man geraakt door de Hand van de Heer, toen hij, diep onder de grond, zijn werk verrichtte. Ineens was het gedaan met zijn gewone dagelijkse taak en moest hij verder door het leven langs andere wegen. Nu was de roep van de Heer even plots, maar ditmaal volkomen. Nu begint voor hem een nieuw leven, dat voor hem bereid is in de gemeenschap van de engelen en de heiligen bij de Heer, Die Zichzelf noemt, de Verrijzenis en het Leven en Die ons verzekert: "Uw broeder zal verrijzen,,"

Samea met zijn broer, zijn familie en vrienden, bidde wij dat, hij die in God geloofde en op Hem vertrouwde, mag delen in de hemelse Vreugde voor altijd.



De families **DE VRIEZE, DE WOLF, D'HAYER,**
SURDIACOURT.

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van deelneming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel