

Moge Uw Moeder mij geleiden,  
Kristus, als 'k van hier moet scheiden,  
Tot de palm der zegepraal.

Stabat Mater.



Ter nagedachtenis van

## Mevrouw Leonie DE VRIEZE

weduwe van wijlen de Heer  
Kamiel VAN HELSUWÉ

geboren te St Goriks-Oudenhove op 21 juni 1867  
en zacht in de Heer ontslapen te Erwetegem op 23  
januari 1960,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Wij hebben ze gekend, die vlijtige vrouw en minne-  
lijke moeder met het rijke hart. Nu heeft het misterie  
van de dood haar schoon leven overvleugeld, en in  
de straling van Gods barmhartigheid is haar ziel de  
eeuwigheid ingegaan naar de Vreugde die geen  
lijden, naar het Licht dat geen schaduw, naar het  
Leven dat geen einde kent.

Wij hebben ze bewonderd in haar dagelijkse zorg  
en stille omgang: een zoon van liefde en offer voor  
haar gezin, een sieraad van deugden voor familie en  
vrienden, een voorbeeld van moed en berusting in  
lijden en tegenslagen. In trouw heeft ze haar echtge-  
noot bemind; in blijdschap en mildheid zich zonder  
maat gegeven aan haar kinderen en kleinkinderen;  
in eenvoud, zonder menselijk opzicht, het goede ge-  
daan. In alles toewijding en over alles wijding: dat is  
het geheim van haar gezegend leven, de aantrek-  
kingskracht van haar moederschap, de schoonheid  
van haar diepste wezen, het zegelmerk van haar ge-  
dachten.

Wij hebben ze bemind en blijven ze beminnen,  
buiten ruimte en tijd, in de gemeenschap van de  
strijdende, lijdende en zegepralende Kerk. Verlost  
van de aardse banden, vertroost zij ons in dagen van  
zwaarmoedigheid en rouw, zegent zij ons in de Heer,  
die de Volheid is van genade en geluk, verwacht zij  
ons in de Opperste Rust bij het eeuwig schallende  
Alleluia van Zaligheid en Vrede. In Paradisum dedu-  
cant te Angeli: Ten paradijse geleiden U de engelen.  
Wij volgen uw spoor met dank in 't hart, o moeder,  
en in ons oog een traan....

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.



De Heer en Mevrouw Raymond DE SMET-VAN  
HELSUWÉ, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Theofiel VAN HELSUWÉ-  
VANDENBOSSCHE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Sylvain VANDENBOSSCHE-  
VAN HELSUWÉ, kinderen en kleinkinderen,

De families DE VRIEZE, VAN HELSUWÉ

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van kristelijke deelneming en

DANKEN U.

---

Dr. Jooris-Brewaëys, Stationstr. Zottegem