



Wij danken de Heer om dit vruchtbaar leven

van MEVROUW

## Maria Julia DE VRIEZE

Weduwe van Mijnheer

KAMIEL HAELTERMAN

geboren te Erwetegem de 8 juni 1893 en, na gesterkt te zijn met het H. Sacrament der zieken, is zij ons voorgegaan met het teken van het Geloof te St-Lievens-Esse op 16 maart 1964.

God heeft haar verlost van de lasten en het lijden dat de laatste tijd haar aandeel was geweest. Voorwaar het is beter deelachtig te worden aan de zaligheid des hemels dan hier op aarde, zonder hoop en kennis, in ellende voort te strompelen.

Zij is haar kristelijk geloof trouw gebleven, want zij hield aan de oude zeden en de waarden van het verleden, zoals velen van haar ouderdom voelde zij zich verloren in de nieuwe wereld met zijn verdwazing, zijn leegheid en zijn leugen.

Zij was een goede echtgenote die haar kinderen met gestrengheid en zachtheid heeft groot gebracht, haar genegenheid en bezorgdheid is haar bijgebleven, getuige de liefde en toewijding van haar kinderen.

Geliefde kinderen, het uur der scheiding is gekomen. Ik sterf gerust. Ik heb mijn plicht gedaan zo goed ik kon. Vergeet me niet in uwe

godvruchtige gebeden. Moge de herinnering aan uw vader en moeder steeds levendig blijven in uw geest. Heb dank voor uw zorgen en toewijding. vooral gij, Sylvie, met wien ik zoveel jaren samen heb doorgebracht.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. afl.)



De Familiën

DE VRIEZE,  
HAELTERMAN,  
DE CRIECK en  
DE COSTER

*zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar voor Uwe blijken van kristelijke deelneming in de rouw die hun komt te treffen*

---

Uitg. R. De Vos, St. Lievens-Esse