

O Moeder, blijf toch voorts, schoon door den dood gescheiden,
Ons met uw zachte hand beschermen en geleiden!



Godvruchtig en troostrijk aandenken

van Mevrouw

MARIE-LEONIE DE VRIEZE

echtgenoot van Mijnheer Jules De Bleeckere,

geboren te Bevere-Oud. den 20 Dec. 1882 en zacht en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Oudenaarde
den 20 Nov. 1944.

gesterkt en getroost door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid v. den H. Hartebond & 't Liefdewerk der Arme Kerken.

En voorbeeldige moeder is maar al te vroeg aan onze
genegenheid ontrukt! Noch de kunde van bevoegde ge-
neesheeren, noch de teedere zorgen en vurige gebeden
van liefderijke kinderen & talrijke vrienden konden haar
aan onze liefde niet bewaren... O Heer, hoe onbegrijp-
elijk zijn toch uwe raadsbesluiten! — *Rom. XI.*

Ochoon was haar leven! Zorgzaam en plichtgetrouw
bracht zij haar dagen door en haar brood at ze niet in
ledigheid. (*Spr. 31.*) - Naast haar trouwen echtgenoot
heeft ze zich volkomen gegeven en al de rijke gaven van
haar moederhart heeft ze uitgeput voor haar geliefde
kinderen: zij waren haar schoonste sieraad en voor hen
had ze alles veil. - En in onschuld en in goedheid heeft
ze gestaan voor haar God en haar medemenschen: was
immers haar zachte & goedgehartige blik die ze tot 't einde
toe heeft bewaard niet het sprekend beeld van haar en-
gelachtig-schoon en haar diep-menschlievend leven?

Als 's Heeren lieveling zou ze ook - vooral de laatste
dagen - den steilen Calvarieweg opgaan! Moedig, op
God betrouwend - zonder éne bittere klacht zou ze den
lijdenden Meester volgen tot d' eindbeproeving toe. En
op den vooravond van 't Feest van Maria's Opdracht, zou
ze door bemiddeling harer Hemelmoeder Maria, wier
trouw kind ze steeds was, haar vrome ziel - gelouterd als
goud door 't vuur - aan haar Schepper terugschenken.

Beminde echtgenoot, dierbare kinderen en kleinkin-
deren en geliefde zuster, weest toch niet ontroostbaar
omdat ik zoo vroeg aan uw genegenheid werd ontrukt.
Ik wilde het u zeggen enkele uren vóór mijn heengaan:

«Ik ga naar den Hemel... daar wacht ik u... van daaruit
zal ik u liefhebben en helpen... meer nog dan ik het op
aarde deed.» Volgt mijne schreden, helpt elkander en
blijft innig vereenigd gelijk wij het steeds zijn geweest.
Wilt met mijne bloedverwanten en vrienden alle mijne
ziel gedenken in 't H. Misoffer en in uw dagelijksche ge-
beden tot wij elkaar terugvinden in 't Rijk van eeuwig
vrede.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Om uw deelneming in den rouw en
uw gebeden, danken U hartelijk:

Mijnheer Jules DE BLEECKERÉ;

Mijnheer en Mevr. Henri DE BLEECKERE-
VAN DE PUTTE en kinderen;

Mijnheer Jozef DE BLEECKERE;

Mejuffer Julienne DE BLEECKERE;

Mejuffer Adrienne DE BLEECKERE;

Mijnheer Albert DE BLEECKERE;

Mijnheer Roland DE BLEECKERE;

Mijnheer en Mevrouw Emiel VERSTICHEL-
DE VRIEZE;

De familiën DE BLEECKERE, DE VRIEZE,
VERSTICHEL, BOVYN en DEKENS.