

GELOOPD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EMIEL DE VROEDE

Geboren te St.-Maria-Lierde, de 16 februari 1875,
en er zachtjes in de Heer ontslapen
de 23 april 1957.

Versterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Deze duurzame overledene, die regelmatig en getrouw de handen ophief voor het gebed en het zware werk op het land, kunnen we wel bewenen, maar niet beklagen: daar we weten, dat hij uit dit snel voorbijgaand leven is verhuisd, naar Hem, dien we de vergelder noemen van het vroom-christelijk leven.

Alhoewel hij hoopte nog eens te genezen, bleef hij zijn hoop op God vestigen en wist hij zich aan zijn heilige raadsbesluiten te onderwerpen, wanneer de laatste dagen, de gedaante van de dood, traag maar zeker naderde.

Duurbare zuster, nicht, en verdere familie, hebt dank om de onafgebroken liefdevolle zorgen, welke ik tijdens mijn ziekte van U mocht ondervinden.

Ik ben er van overtuigd, dat uw verlangen was, mij nog enige tijd in uw midden

te bewaren, doch onze verlangens moeten wijken voor Gods heilige wil.

Wij aanvaarden en blijven de eenheid in 't gebed bewaren, tot eens onze hoogste hoop in vervulling gaat : het wederzien in de zalige Godsaanschouwing.

Door Uw gezegend lijden, Heer, maak mij zalig.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste. Amen.
(300 d. afl.)

†

Zeer getroffen door Uw blikken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën DE VROEDE en DE CLERCQ.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.