

Gelukkig die van kindsbeen af
Maria gans zijn leven gaf
En tot de laatste stonden
Bij haar en hare Zoon alleen
De troost van 's werelds droef geweest
Gezocht heeft en gevonden.

†

BID GOD OM DE EEUWIGE RUST VOOR

MEJUFFROUW

Irma DE VROEDE

Geboren te Hemelveerdegem op 9 september 1906 en godvruchtig overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 1 mei 1980, gesterkt door de Sakramenten van ons Heilig Geloof.

Lid van het K.V.L.V.

Een goed mens is van ons heengegaan. Ook iemand die de Heer wel zal mogen begroeten met Zijn Evangeliewoorden : « Wel-aan, goede en trouwe dienstmaagd, omdat gij in de kleine zaken van het dagelijks leven trouw zijt gebleven, zal ik u over veel aanstellen. Treed binnen in het Rijk van uw Heer ».

Diep-gelovig wist zij dat we hier geen blijvende woonstede hebben, maar dat we mogen staat maken op een Hemels bestaan waar van lijden en tranen geen sprake meer zal zijn.

Terwijl veel mensen geen tijd meer hebben voor Onze-Lieve-Heer, ging Irma elke week naar de kerk de voor haar zo lastige weg om er haar Schepper te loven en te danken voor al zijn weldaden.

Beste broeder en familieleden, ik dank u om hetgeen ge voor mij hebt gedaan. Op de eerste dag van de schone Mariamaand heb ik u verlaten. Aan onze lieve Hemelmoeder zal ik vragen dat Ze u bescherme en geleide naar het Vaderhuis waar God een plaats heeft bereid voor al Zijn uitverkorenen. Tot weerziens.

De families DE VROEDE-REYGAERT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel