

Een rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen en de vreze Gods is hun roem. (Ecl. XXV.8)

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Octavie De Vroede

Weduwe van

Mijnheer Desiré Malfroot

geboren te Ophasselt de 4 Oktober 1866 en aldaar godvruchtig overleden de 2 Februari 1949, versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden.

Door veel beproevingen heen, moeten wij het Rijk Gods ingaan. Doch zalig is de mens, die de beproeving doorstaat, want hij zal de kroon des hemels ontvangen. (Hand. 14)

Zij eerde haar ouders, beminde haar man, bestuurde haar huisgezin en heeft zich onberispelijk gedragen.

Zij vermaande elk harer kinderen met kracht en wijsheid en paarde mannenmoed aan de tederheid der deugdzame vrouw. (2.Mach.7)

Met stiptheid volbracht zij haar godsdienstige plichten, en bleef getrouw aan zondagmis en dagelijks gebed.

Omringd van haar deugdzame kinderen is zij in vrede gestorven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, thans zijt gij wel bedroefd, maar weet dat ik een beter leven in ga, waar ik u verwacht bij de dierbaren die voorgaan zijn.

Blijft getrouw aan mijn lessen en volgt mijn voorbeelden na. Intussen vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.



De Families Malfroot ;

De Vroede ;

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U.

Uitgever Frans De Vos Ophasselt.