

*Je liefde was zo groot,
je toewijding grenzeloos,
je geloof zo sterk,
dat ondanks het verdriet,
wij weten dat jij bij ons blijft.*



Mevrouw

Hilda DE VULDER

weduwe van de Heer

Daniël VAN SCHOORS

Zij werd geboren te Geraardsbergen op 20 januari 1908 en er overleden in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis op 18 januari 1992, begeleid door de genademiddelen van de H. Kerk.

De families:

DE VULDER - VAN SCHOORS

VAN DAMME - BORREMANS

danken U zeer om Uw aanwezigheid, Uw gebed
en bliken van medeleven.

Een tedere moeder, bekommerd en bezorgd, maar tevens een blijvende bindschakel niet alleen in het eigen gezin, maar ook in de familie... zo leerden we haar kennen. Stil en onopvallend zorgde ze voor de verschillende generaties die haar waren toevertrouwd. Haar kinderen leerde ze leven en bidden. Ze beleefde veel gelukkige jaren met haar man. De pijn zat diep toen die haar werd ontnomen. Ze voelde zich verloren in dat grote huis, waar de deur zo dikwijls bleef opengaan voor haar kinderen en kleinkinderen om te helpen of voor een bezoek. Ze leefde graag te midden van de haar toevertrouwde omgeving... en ze kon dat, dank zij de voortdurende hulp van haar kinderen. Moeder, je blijft voor altijd leven. Je ogen en je mond blijven ons nabij, want in je keuken heb je lachend steeds het beste van jezelf gegeven. Rust nu in Gods nabijheid voor eeuwig. Wij blijven je dankbaar gedenken in een vroom gebed!

Dat zij ruste in vrede.