

De oude moeder mocht een thuis bij eigen kinderen hervinden. Het maakte licht haar laatste kruis: een leven van herinneringen, die ons in kinderen omringen L.V.



Dit weze een dankbare herinnering aan een en een uitnodiging tot gebed voor

M E V R O U W

Julia DE VULDER

weduwe van Hubert STRADIOT

geboren te Smeerebbe - Vloerzegem op 4 februari 1910 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 24 maart 1994. Zij werd gesterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de K.B.G.

De families :

DE VULDER, STRADIOT,

CIETERS en DE NUTTE

danken U voor uw bliken van

christelijk medevoelen en gebed.

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*"Als wij leven, leven wij voor de Heer; en als wij sterven, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe." Rom. 14;8.*

*Deze woorden van St. Paulus doen ons denken aan het mooie leven van Julia !*

*Zij was een zeer vrome vrouw, doordrongen van de liefde tot de Heer. Daarom ging zij zo graag naar de kerk, want dáár kon zij haar Heervinden en ontmoeten. Haar deelneming aan de H. Mis bleef gans haar dag dragen en bezielen zodat zij ook gedurende de dag met de Heer verbonden was in het gebed. Haar 'leven voor de Heer' bezielde ook haar houding tegenover haar echtgenoot, haar kinderen, haar burens en vrienden. Voor elk van hen stond zij open en was zij bereikbaar en stond zij ten dienste. Iedereen mocht op Julia rekenen, iedereen was welkom en goed ontvangen, voor elkeen had zij een goed woord en nooit zou zij iets gezegd hebben wat minder goed was over een ander. Lieve, goede moeder, wij zijn de Heer dankbaar dat wij u als moeder mochten hebben. Wij hebben van u zoveel gekregen, wij hebben van u zoveel geleerd. Dank voor uw moeder-zijn! Dat wij u mochten opvangen, verzorgen en begeleiden toen gij ziek geworden zijt, dat stemt tot vreugde en blijdschap, want daardoor konden wij u een beetje weergeven van wat wij ontvangen hebben. Heer Jezus, die ons en uw overledene Julia liefhebt, geef aan onze dierbare moeder uw eeuwige rust, vrede en vreugde. Amen.*

---

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50