

Ik ben de vertrooster der treuenden.

Ps.



Bid voor de Ziel

van

ALFONS DE VUYST

echtgenoot van

ESTHER LINTHOUT

geboren te Nederbrakel den 27 Oktober 1877,
en overleden te Oprakel den 5 Augustus 1946.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

— — — — —
" Waakt en bidt, gelijk een dief in den nacht zal ik komen ..

Om zijn werkzaamheid en zijn bezorgdheid voor 't welzijn van zijn huisgezin, om zijn gezellig gemoed en goede inborst, telde hij vele vrienden.

De dood geeft den mensch zalige lessen. Hij toont ons hoe klein wij zijn voor God, hoe alles ijdel en vergankelijk is buiten God.

H. Aug.

Nu drukt en bezwaart mij mijne smart ; een vuur brandt zonder ophouden in mijn binnenste ; al mijn krachten zijn uitgeput. Verlos mij, o Heer ! en stel mij bij U. En gij beurt mij het hoofd op. Mijne stem heb ik tot den Heer verheven en hij heeft mij van uit zijn heiligdom verhoord.

Ps. III

Vaarwel, geliefde echtgenoot, dierbare kinderen en familie. Ik ben aan uw oogen onttrokken maar niet aan de liefde van uw hart, Hebt dank voor uw liefdevolle zorgen, blijft den Heer getrouw dienen en bidt steeds voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,

(300 d afl.)

Mevrouw Alfons DE VUYST, geboren Esther LINTHOUT ;
Mijnheer Eugene DE VUYST ;
Mijnheer en Mevrouw Albert DE VUYST-VAN DER DONCKT
en kinderen, Christiane en Ghislain ;
Mijnheer en Mevrouw Lucien DE VUYST-GOSSEYE ;
Mevrouw weduwe François DE VUYST-VIVILLE kinderen,
kleinkinderen en achter-kleinkinderen ;
Mevrouw weduwe Eugene LINTHOUT-GOSSEYE kinderen, klein-
kinderen en achter-kleinkinderen ;
De Familiën DE VUYST, LINTHOUT, VIVILLE en GOSSEYE ;

BEDANKEN.