

Laat de kleintjes tot Mij komen, want hen behoort het rijk der hemelen.

† ZALIG AANDENKEN VAN MEJUFFER †

## Astrid Paula Julianna DE VUYST

dochter van Mijnheer en Mevrouw

**Odilon en Zoë MARGINET**

geboren te Herzele den 21 November 1939 en na een langdurige ziekte, aldaar zachtjes in de Heer ontslapen op 23 September 1952,

Versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden.

In de vroege morgen daalden engeltjes uit de hemel om het reine zieltje van ons kind in het hemels paradijs binnen te leiden.

Met Jezus in het hart die het nog een laatste maal mocht ontvangen, met een kinderlijk verlangen naar Hem, is de blanke ziel van ons dochtertje naar de schone hemel gevlogen waar ze nu blijvend en voor eeuwig, in onverdeeld geluk, de heilige tegenwoordigheid van de goddelijke Kindervriend geniet.

Heer, het offer dat Gij van ons vraagt is hard en pijnlijk. Maandenlang hebben wij in afwisselende stonden van hoop en vertwijfeling, geijverd, gesmeek en gebeden om haar te mogen behouden.

Het heeft niet mogen zijn! Van de vele kinderen die wij uit Uwe Handen mochten ontvangen, hebt Gij er eentje van teruggevraagd. In een deemoedig buigen voor Uwe heilige raadsbesluiten, bidden wij nu: "Heer, Uw heilige Wil geschiede".

Lieve vader en moeder, ik was nog te klein om u maar in iets te kunnen vergelden voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Wat ik echter niet op aarde vermocht zal ik

nu van uit den hemel doen: in dankbare genegenheid en kinderlijke liefde aan O. L. Heer vragen dat Hij zelf het verdere leven van vader en moeder gelukkig zou maken; hun offer en hun werk zou zegenen.

Lieve broers en zusjes, O. L. Heer heeft mij uit uw midden megenomen; gij bezit nu een zusje in den hemel die wel niet meer met u spelen kan maar wel veel voor u zal bidden opdat Jezus ook uw leven zegenen zou en u gelukkig maken. Blijft steeds vaders, moeders trots en troost. Eens komt voor allen het gelukkig ogenblik dat wij terug zullen verenigd zijn. Beste schoolvriendinnen en gij allen die mij goed wilden, ik zeg u vaarwel voor de eeuwigheid. Ik dank u voor uwe genegenheid, uwe gebeden en uw medelijven om mijne genezing als het kon. Bidt nu nog een Wees gegroetje voor mijne zielrust.

Jezus lieve Kindervriend, ontvang mijn in Uw hemel-woon.

---

De familiën

DE VUYST, MARGINET, BORLOO en KIEKENS

Bedanken.

---

Drukk. R. Van Boxsael - De Canck, Herzele.