



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clotildis, Elodia DE VUYST

weduwe van Remi, Cyriel HAEGEMAN

geboren te Kortrijk op 23 december 1902 en
godvruchtig overleden in het rusthuis 'Stil Geluk'
te Ophasselt op 22 januari 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Gepensioneerdenbond
van St.-Martens-Lierde.

Het gebeurt gewoon. Juli 1989. Clotilde ver-
huist van de Opstaldries naar Stil Geluk te Op-
hasselt, zoals dagelijks volkeren verhuizen van
Oost naar West. Mensen pakken hun koffers,
smeren boterhammen voor onderweg, stappen in
en uit, gaan de grens over en keren niet meer
weer.

Het gebeurt voor onze ogen met dagelijkse
afleveringen op de televisie en in de buurt. Ter-
wijl soldaten op de slagvelden vechten voor wat
ze waard zijn, sterven negentigplussers in de
rusthuizen. Hun overlijden wordt geregistreerd in
een bijzin van het dagelijks nieuws, meestal
zonder dramatiek in de wijze van berichtgeving.
Het licht is hooguit wat kaler, de lucht wat grij-
zer voor wie het ter harte gaat. Zo is Clotilde

gestorven op haar eenennegentigste in de na-
dagen van het millenium, rustend in haar zetel.
Er is niets zo logisch als biologisch. De dood
is van alle tijden. De dood als einde staat in
het leven van iedere dag.

In 1935 was Clotilde uit Kortrijk gekomen om
hier te huwen en te wonen met Remi. Hij was
een lieve en plezante man, zij een sterke en
goedmoedige vrouw. Hij was seingever bij de
spoorwegen, zij professionele confectienaaister
thuis. Remi stierf in 1975, Clotilde bleef verte-
derd achter. In het sociale leven behield ze
haar zegje en haar zegen. Men achtte haar hoog.
Buren hielden haar tot vriend. En als het later
te lang duurde in Stil Geluk, kreeg ze bezoek
van de familie en van de burens en van de vrien-
den van de K.B.G.

Wie in het lang verhaal nog niet genoemd is,
is de God van Clotildis. Nostalgie ? Ik weet het
niet. Omwille van Clotilde mag je veel van God
verwachten.

De families DE VUYST, HAEGEMAN, CATTEEUW en VAN SNICK,

zijn U dankbaar voor uw blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59