

O Jezus Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.



## BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

### CYRIEL DE VUYST

weduwnaar van Mevrouw

**Helena Haegeman**

geboren te St Martens-Lierde de 21 februari 1893 en  
er godvruchtig in de Heer ontslapen de 21 juli 1959  
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Wees immer bereid en leef zo, dat de dood u  
nooit in ongereedheid vinde.

De duurzame afgestorvene was een voorbeeld van  
vaderlijke verkleefdheid en liefde voor zijn huis-  
genoten, gedienschtig voor zijn evenaaste en altijd  
bereid tot het volbrengen van zijn plicht. Vroom en  
onderworpen aan Gods heilige Wil heeft hij zijn  
leed gedragen en zijn leven tot een goed einde ge-  
bracht.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik had ge-  
hoopt nog menige jaren aan uw zijde te kunnen  
doorbrengen, maar de Heer heeft er anders over  
beschikt. Zijn naam weze gezegend!

Blijft intussen elkander beminnen gelijk ik u be-  
mind heb en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)



De familiën

DE VUYST, LIMPENS  
HAEGEMAN en  
VAN TRIMPONT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos