

" De Heer draagt zorg voor het leven der vromen ". (Ps. 37)



Dankbaar aandenken  
aan de heer

## **EMIEL DE VUYST**

weduwnaar van mevrouw  
**Marie Octavie De Geyter**  
en van **Clemence De Roeck**

geboren te Sint Maria-Lierde op 22 september 1888 en er zachtjes in de Heer ontslapen op 4 november 1984. Gezalfd met de H. Olie " in extremis ".

Weggevoerde in de oorlog 1914-18

" Inzicht is voor de mensen de ware grijsheid en een vlekkeloos leven de ware ouderdom " (Wijsh. 4,9). Hoog in aantal waren zijn levensjaren en in de avond-schemering van zijn leven heeft God bijzonder over hem gewaakt : zeer lang heeft hij de weldaad van lichamelijke gezondheid gekend en tot in zijn laatste levensmoment mocht hij zich verheugen in een gave en gezonde geest. Zijn laatste levensjaren mocht hij doorbrengen in de gezelligheid en de intimiteit van een familiale huiskring.

Deze man kon terugblikken op een lang leven waarin hij op een eenvoudige en stille manier zich van zijn taak gekweten

heeft en van het leven en van de mensen heeft gehouden. Tot op zeer hoge ouderdom leefde hij nog belangstellend mee met al wat er in zijn omgeving en in de wereld gebeurde. Zo onopvallend als zijn leven verlopen is, zo onopvallend is hij de dood ingegaan : kalm, rustig. Zijn verwanten kunnen dankbaar zijn om de geestelijke erfenis die hij hen achterliet : de wijsheid van zijn oordeel, de mildheid van zijn hart, de eenvoud van zijn geloof. Lucienne, na de dood van moeder hebt gij mij met een grote kinderlijke genegenheid opgenomen in uw eigen huiskring, waar ik hartelijk welkom was en met veel liefde aanvaard werd. Ik dank u om uw zorg en kommer voor mij, evenals ik al mijn familieleden dank om de belangstelling die ze me betoonden, om de vriendelijkheid die ik van allen onder vinden mocht.

Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij deze mens gezondheid en levenskracht geschonken. Voor hem en voor ons was het een reden om U blijvend dank te zeggen. Nu dit leven ten einde liep, bidden wij U : wil hem belonen naar werken, en vrede schenken in Uw onvergankelijk licht. Door Christus onze Heer.

De families De Vuyst, De Roeck

Van Damme, Matthijs en De Geyter  
danken voor de blijken van innige  
deelneming en gebeden.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem